



Nieuwsbrief februari en maart 2021

In het logo van onze nieuwsbrief is het oude logo over Elia teruggeplaatst. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Het corona-virus blijft ons parten spelen. Sinds halverwege december weer een lock-down. Vieringen in de Veenhartkerk en andere fysieke bijeenkomsten werden geannuleerd, en dat blijft nog zeker duren tot maart. Het is wachten op betere tijden. Hopelijk kunnen we in maart weer bij elkaar komen.

Wat zeker doorgaat zijn de kerkdiensten on-line, Inspimentjes en catechese-avonden on-line. Wereldgebedsdag zal dit jaar niet fysiek in De Rank plaatsvinden, wel gaat de viering on-line uitgezonden worden.

In deze nieuwsbrief krijgt de vastenperiode bijzondere aandacht, zie de afzonderlijke rubriek Vasten. Onze pastoor heeft u al bericht over de activiteiten.

Ook de Actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Lees over het verloop van deze actie in deze nieuwsbrief. Ook over goede doelen veel nieuws.

De eindredactie van deze nieuwsbrief zal worden overgenomen door Jos Zeelen. Het kerkbestuur is daar heel blij mee. Dit wordt mijn laatste bijdrage als eindredacteur (dat ik heb gedaan sinds maart 2014). Ik wens Jos heel veel succes.

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten **om 19.00** uur tenzij anders vermeld.

13 maart 2021, 4^e zondag van de 40-dagentijd.

27 maart 2021 Palmpasen

ONLINE DIENSTEN VANUIT DE OUD-KATHOLIEKE KERK

Tijdens de periode van de lockdown en uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving, vinden in onze kerkgebouwen geen vieringen plaats en zijn kerkgebouwen ook voor alle overige activiteiten gesloten. De vieringen gaan door in de livestream en zullen vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube worden uitgezonden.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem:

<https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxF4KsGEkRw>

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht:

<https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ>

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.

Overwegingen bij de diensten (die gepland waren en zijn).

17 februari 2021 Aswoensdag. **Waardeer de dagen die je gegeven worden . . .**

Jesaja 58:1-10, 2 Korinthiërs 5:20 – 6:10, Matteüs 6:1-6, 16-21

Ik herinner me nog goed hoe ik als pastor begon, net 30 jaar oud was ik. Op Aswoensdag legde ik de as op bij trouwe kerkgangers waarvan enkelen zeker in mijn ogen toen stokoud waren. 'Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren' sprak ik zoals mij geleerd was. Maar ondertussen dacht ik: hoor mij nou. Zij zijn zich daar meer van bewust dan ik, lijkt me zo. Ze kunnen het beter tegen mij zeggen! Als je jong bent en gezond, lijkt de dood iets van bijna onbereikbaar ver weg. In de loop van de jaren heb ik geleerd dat juist voor wie in het leven kwetsbaarheid heeft ervaren (en dat is eigenlijk niet aan leeftijd gebonden) het askruisje met deze woorden vaak van grote betekenis is. Juist in je kwetsbaarheid ben je gekend en mag je er zijn, en dat juist die kwetsbaarheid kostbaar is (in plaats van misschien vooral lastig) horen we niet vaak. Zo word je gekend en ontvang je een uitnodiging tot bekering, dat is: een nieuwe kans. Het ontvangen van de as is één van de weinige momenten in het kerkelijk jaar dat alle aanwezigen een persoonlijke ritueel ondergaan. 'Bekeer je en geloof in het evangelie'. Waardeer de dage die je gegeven worden . . .

27 februari 2021, 2e zondag van de 40-dagentijd. **Kracht van omhoog**

1 Koningen 19:9-18, 2 Petrus 1:16-21, Marcus 9:2-10

Pas goed op jezelf, neem je tijd, luister naar je lichaam... Het zijn goede adviezen die iemand te horen krijgt die een burn-out heeft. Het idee lijkt soms te zijn dat je de kracht om weer door te kunnen gaan of opnieuw te beginnen uiteindelijk gewoon uit jezelf moet kunnen halen. In de bijbel worden andere verhalen verteld. In de eerste lezing horen we hoe de profeet Elia aan het eind van zijn krachten in een grot is weggekropen. 'Vurig heb ik geijverd, maar niemand luisterde, de altaren van de Heer zijn verwoest en al zijn profeten uit de weg geruimd, ik ben alleen over..' Het is nog het enige dat hij zegt en steeds maar blijft herhalen, ook als de Heer zelf hem verschijnt. Maar dan komt de Heer met toekomst. Concreet. Je moet Hazaël zalven tot koning en Elisa zal jouw opvolger zijn. Er is toekomst omdat Ik er ben, zegt de Heer. Zo wordt ook in het evangelie, tegen het aanzwellend rumoer van mensen in, die Jezus uit de weg willen ruimen, de stem van God hoorbaar, die de woorden van Jezus doop herhaalt: Dit is mijn geliefde Zoon, hoor naar Hem! Geen kracht van binnen maar kracht van omhoog.

13 maart 2021, 4e zondag van de 40-dagentijd. **Getuigen van Gods liefde**

Jozua 4:19 – 5:12, Efeziërs 2:4-10, Johannes 6:4-15

Een steen oprapen en bewaren, mee naar huis nemen zelfs, van een mooie plaats waar je op vakantie ben geweest; veel mensen doen dat. Een tastbare herinnering aan die mooie plek, dat heerlijke moment, dat je hebt beleefd. Ook het volk Israël draagt stenen met zich

mee, tastbare herinneringen aan hun onvoorstelbare reis, waarin ze aan het machtige leger van Egypte waren ontkomen en ook nog eens door de rivier de Jordaan hadden weten te komen. Van dat laatste moment zijn die stenen, verzameld op bevel van God zelf. Twaalf stenen, voor iedere stam van Israël één. Geraapt op de plek waar de priesters stonden die de Ark van het Verbond droegen, terwijl het water als een dam bleef staan, zodat een droge overtocht mogelijk was voor iedereen: niet alleen voor de groten en sterken. Twaalf stenen, en in het evangelie horen we over twaalf manden met brood. Het is zo'n onvoorstelbaar verhaal. Hoe kun je met vijf broden en twee vissen vijfduizend mensen voeden en dan twaalf manden overhouden? Wiskundig en economisch is het nonsens. Getuigend van Gods overvloedige liefde en zorg is het alles.

27 maart 2021 **Palmpasen**

Marcus 11:1-11, Jesaja 50:4-7, Filippenzen 2:5-11, Marcus 14:1 – 15:47

De zondag waarmee de Goede Week begint is overvloedig aan bijbellezingen. De lezing aan het begin van de dienst, over Jezus' intocht in Jeruzalem, hoort bij de palmwijding. De evangelielezing is buitengewoon lang, twee hele hoofdstukken uit het evangelie volgens Marcus. Het is zoveel lezen uit de bijbel dat de preek op deze zondag gewoonlijk wordt weggelaten. Het is een dienst dus met weinig begeleidende woorden van de voorganger; we zijn wat dat betreft op onszelf aangewezen. De teksten rollen over ons heen. Geen onbekende woorden, natuurlijk. Maar hoe raken ze ons deze keer? Welke zinnen of woorden vallen ons ineens op? Het is de kunst om zo te luisteren en in het verhaal mee te gaan dat die openheid er is. Het zal voor ieder anders zijn, en toch is het van belang dat we samen zijn, samen beginnen aan de reis door deze week. Want een reis is het, waarin we oplopen met Jezus van Nazareth. Om te ontdekken dat het ook – en misschien wel met name – andersom is. Hij wil oplopen met ons. Vooral daar waar de weg moeilijk wordt.

Vasten

Samen aan Vasten beginnen op Aswoendag

Op aswoensdag 17 februari begint de 40-dagentijd. In de beiden kathedralen zal er een viering van schriftlezing en gebed zijn waarin de as wordt gewijd. De dienst in Haarlem is 's ochtends om 10.00 uur, de viering in Utrecht vindt plaats om 19.00 uur, beide zijn te volgen via de livestream.

Daarnaast is er op aswoensdag een moment waarop we als statie online kunnen samenkomen om aan de vasten te beginnen. Het is begint om 20.00 uur. In dit korte moment (kwartiertje of iets langer misschien) dat geleid wordt door pastoor Erna, gaan we samen bidden, horen we een bijbellezing, en zijn er een paar woorden ter overdenking – en de gelegenheid om uw eigen woorden en gedachten daaraan toe te voegen. Het is ook zeker mogelijk voor dit online moment intenties op te geven! Als u ons gezamenlijk gebed voor iets of iemand wil vragen kunt u dat van te voren mailen naar erna.peijnenburg@okkn.nl. Wie wil meedoen hoeft zich niet aan te melden maar kan gewoon op woensdag 17 februari om 20.00 uur deze link gebruiken:

<https://us02web.zoom.us/j/84994768196?pwd=L2pBeW84aXZ2S3Y5UkxuWDBrVXRCQT09>
Meeting ID: 849 9476 8196

Passcode: EZN2xH

Askruisje halen op zaterdagmiddag 20 februari 2021

Op zaterdag 20 februari is het mogelijk een askruisje te halen in de Veenhartkerk. Pastoor Erna zal daar aanwezig zijn om de as 'op te leggen', dat wil zeggen dat u geen kruisje op het voorhoofd krijgt, maar dat een klein beetje as met behulp van een lepeltje bovenop uw hoofd zal worden gelegd. Daarbij dragen zowel u als de pastoor een mondkapje. In verband met een veilig verloop hiervan vragen we **om u hiervoor op te geven** door een mail te sturen naar Bea Dalebout: b.dalebout@hotmail.nl. Doet u dit uiterlijk 17 februari. Bea zal een indeling maken van wanneer ieder die wil kan komen, u krijgt dus een mail terug waarop het tijdstip staat waarop u wordt verwacht. Zo houden we het veilig. Dat tijdstip zal ergens tussen 15.00 en 17.00 uur zijn.

De Aswoensdag wandeling

Doe je mee met de as-woensdag wandeling? Een alternatieve manier om van deze dag een bijzondere dag te maken.

Het idee is simpel. Maak op Aswoensdag, 17 februari een wandeling. De afstand, de plaats en het moment mag je zelf kiezen.

Loop de route (of een gedeelte daarvan, die je dan het Aswoensdag-traject kunt noemen) in stilte. In deze route zijn er drie delen, met elk een andere opdracht. Je kunt bijvoorbeeld met jezelf afspreken dat je met elke opdracht 10 minuten onderweg bent. Of een ander zelf gekozen aantal minuten.

1. 'Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren'. Loop een tijdje met deze zin, stel je voor dat je de as op je hoofd ontvangt. Hoe raakt dit tot je op dit moment, wat zegt het je?



2. Raap een steen op en neem hem mee in je hand. Wat is er op dit moment zwaar in je leven? Denk er over na zonder het op te willen lossen, probeer het te verstaan zonder het te veranderen. Als dit stuk van de route voorbij is kun je de steen loslaten, weggoien als je wilt (kijk wel uit waarheen...) of gewoon neerleggen.

3. "Zie, Ik ga iets nieuws beginnen". God belooft het ons in elke tijd, ook in de onze. Probeer eens een stukje in stilte met God te wandelen. Misschien heeft Hij je iets te zeggen vandaag, of iets te laten zien. Probeer er open voor te staan.

Doe je mee? Misschien is het leuk om na afloop de ervaringen te delen met iemand die dit ook heeft gedaan, via app, telefoon of mail. Ik ga dit zelf ook doen, en als je met mij je ervaring wilt delen vind ik dat heel leuk.

Erna Peijnenburg

Vastenuitgave

Dit jaar verschijnt een boekje met gedichten bij veertien staties van de Marcuspassie die dit jaar op Palmzondag aan de orde is. De gedichten en tekeningen zijn van de hand van Henk van Loenen, parochiaan in Culemborg. Wordt nog verspreid.

Zingen met Mijdrecht



Wat missen we dat toch vreselijk: dat we niet meer kunnen zingen. Zeker voor onze statie is dat een gemis, want we hebben zo'n geweldig koor en we zingen zo graag.

Het *samen* zingen zal nog wel even op zich laten wachten. Maar zingen kunnen we natuurlijk wél! Anita Vos en Erna Peijnenburg namen het initiatief om vanaf Aswoensdag (17 februari) elke woensdag een filmpje online te zetten waarbij u thuis lekker voluit mee kunt zingen. Het zijn steeds twee liederen die passen bij de tijd van het jaar. We volgen de manier waarop we in Mijdrecht gewend zijn te zingen: liederen uit het blauwe kerkboek, maar ook andere liederen die daar niet in staan.

Elke dinsdag krijgt u in de mail de muziek toegestuurd en de link naar het filmpje. We hopen dat u dan thuis – op een zelf gekozen moment – het filmpje bekijkt en thuis lekker meezingt. Ook in de parochie Alkmaar zullen de filmpjes én de muziek worden verspreid. Zo gaan we zingend de 40dagentijd door!

Hier is de link naar het youtube-kanaal:

<https://www.youtube.com/channel/UCUgQXE89h6t5MhWbndC5sGw>

Bijzondere collecte 1^e kwartaal 2021

Collectedoel eerste kwartaal 2021

De landelijke kerk heeft als doel voor de vastenactie Stichting Present. Deze stichting is te vergelijken met Tympaan de Baat, u vast wel bekend.

Aangezien wij maar 2 vieringen per maand houden, is het idee om de vastenactie weer te laten lopen gedurende het gehele eerste kwartaal van dit nieuwe jaar.

Bij het doel van de landelijke kerk gaat het om een binding met een maatschappelijke organisatie. Aangezien Stichting Present in De Ronde Venen niet bekend is, gaat de bisschop akkoord met ons idee om het bedrag te storten op de rekening van Tympaan de Baat.

Van de website:

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie in de regio De Ronde Venen. Wij brengen mensen bij elkaar, bieden mantelzorgondersteuning, organiseren sociaal culturele activiteiten en helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Samen met vrijwilligers bieden we hulp en ondersteuning. Iedere inwoner, bewonersgroep en organisatie kan bij ons terecht met vragen en wensen over het uitvoeren van maatschappelijke ideeën en activiteit.

Mieke Telder, de directeur, vertelde me dat ze het geld graag willen besteden aan laptops of tablets voor kinderen die door de Coronacrisis een achterstand oplopen en niet de beschikking hebben over deze apparaten. Ze zijn ook op zoek naar 2^{de} hands laptops of

tablets. Bij het thuis onderwijs volgen is het noodzakelijk dat er een laptop of tablet beschikbaar is, liefst voor elk kind een.

Mieke en haar medewerkers en de vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding staan klaar om de kinderen te helpen. Staat u klaar met uw gift? Ook al is er geen kerkdienst in de Veenhartkerk met koffie en de groene bus in de hal, we hopen dat u gul wilt geven dit kwartaal. Mocht u iets willen overmaken aan onze penningmeester, vermeldt u er dan bij dat het bestemd is voor de bijzondere collecte 1^e kwartaal 2021.

Alvast hartelijk dank.
Namens het bestuur, Mariëtte

Vastenoverweging: Huwelijksreis in de woestijn

We gaan de vasten in, in een tijd die al aanvoelt als een vasten die al heel lang gaande is. Want we onthouden ons al maanden van alles... van ontmoetingen, van feesten, van uitgaan en op vakantie gaan. Bovendien is het in deze 40-dagentijd een jaar geleden dat deze vreemde situatie begon. We konden ons toen niet voorstellen dat we er een jaar later nóg mee te maken zouden hebben.

De 40-dagentijd nu opnieuw benaderen als een periode van versoberen roept verzet in me op, merk ik. Net als de beelden die bij deze periode horen, zoals die van de woestijn, een plaats waar een mens op zichzelf teruggeworpen wordt. Heeft dat al niet veel te lang geduurd? We snakken naar níet meer zo alleen, naar samen kunnen zijn en een leven dat zich herneemt, we hunkeren naar onbezorgdheid, spontaniteit en vooral vrijheid! Maar is de betekenis van vasten wel vooral onthouding? Volgens het woordenboek wel. Maar volgens de bijbel niet. Op Aswoensdag horen we uit de profeet Jesaja:

Op dagen dat jullie vasten zoeken jullie nog je voordeel en beulen jullie je arbeiders af, op vastendagen strijden jullie en maken ruzie, vol vuur gaan jullie met elkaar op de vuist. Als je op die manier vast, word je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? (Jesaja 58:3b-7)

Uit deze tekst blijkt dat vasten veel meer met vrijheid te maken heeft dan met beperkingen, en veel meer met de blik richten op de ander dan bezinning gericht op jezelf. Het zijn uiterst actuele zaken in een tijd waarin we zo verlangen naar meer vrijheid en het soms lastig is om, bij de weg daar naar toe via vaccinatie, niet te denken: was ik maar eerst.

Waar we niet omheen kunnen is dat vasten te maken heeft met woestijn. Op de eerste zondag van de 40-dagentijd horen we hoe Jezus de woestijn wordt ingedreven, door de Geest nog wel. Hij verbleef er veertig dagen, een onmiskenbare verwijzing naar de veertig jaar dat het volk Israël in de woestijn verbleef. Gaat het dan toch op dat teruggeworpen zijn op jezelf? Ja, maar niet als doel op zich. Want het verblijf van het volk Israël in de woestijn stond niet in het teken van matiging of inkeer maar in het teken van de vrijheid. Het volk was uit Egypte ontsnapt om vrij te kunnen zijn!

En die vrijheid komt niet tot stand door enkel een drempel over te steken. Ze komen niet direct in het beloofde land. Je wordt niet zomaar van een slaaf een vrij mens. Eerst is daar die woestijn als gebied de beproeving waarin ervaring wordt opgedaan met de

schaduwkanten van die vrijheid. De woestijn is het 'oefenterrein' waar de mensen leren om te gaan met die vrijheid, die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ontsnappen uit slavernij is een keuze, maar het gevolg is ook dat ze later onderweg, als ze niet zeker zijn van brood en water, niemand hebben om daarvoor de schuld te geven. 'Waren we maar in Egypte gebleven!' klinkt het dan. Vrijheid betekent blijkbaar ook: kunnen omgaan met onzekerheid. God volgen vanwege zijn belofte betekent blijkbaar ook: op Hem blijven vertrouwen, ook als alles niet vanzelf gaat en de toekomst onzeker is. Ook als het van je vraagt om dat je lot in zijn handen te leggen.



En de woestijn is ook de plaats waar het gevecht plaatsvindt met Amalek. Amalek is niet een volk dat historisch of geografisch aanwijsbaar is. Het is een modelvolk in negatieve zin. Het staat voor de impuls om zonder meer te gaan voor eigenbelang en zonder genade te grazen nemen wie kleiner of kwetsbaarder is. De strijd tegen Amalek is de strijd tegen machtsmisbruik en egoïsme, en ook dat is een strijd die hoort bij de woestijn.

In de woestijn gaat het dus over de het leren omgaan met vrijheid in de zin dat je zelf keuzes durft te maken en kunt omgaan met de onzekerheid die daarbij hoort, en over dat je je

vrijheid niet gebruikt vanuit egoïsme of verlangen naar macht. In gelovige taal: dat je durft te vertrouwen op God in goede én in kwade dagen, en dat je wilt horen naar zijn opdracht om je naaste lief te hebben als jezelf. Op die manier is de woestijn vooral het gebied waarin God en mens elkaar vinden. Niet voor niets is het ook de plaats waar Israël de tien geboden ontving, en God en mens elkaar trouw beloofden, een verbond sloten als een huwelijk tussen God en mens.

De 40-dagentijd is dus als een opnieuw ondernomen huwelijksreis! Kijk, dat klinkt al beter dan versobering, of is het nou vooral mijn verlangen naar vakantie en feesten dat mij deze gedachte ingeeft... Nou ja, wie weet, maar dan nog lijkt het mij niet gek. De 40-dagentijd als een uitnodiging om tijd te nemen voor onze relatie met God, die het gewaagd heeft onze hand te vragen en ons roept om ook (juist!) in moeilijke tijden te blijven vertrouwen op Hem, die ons overvloedig liefheeft en bij Wie altijd toekomst is. Hij wil ons bevrijden, ook van de banden van somberheid en pessimisme. *Want zie, Ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet? (Jesaja 43:19)*

Erna Peijnenburg

Herderlijke groet bij het begin van de vastentijd

Zusters en broeders in Christus,

In de Marcuspassie roepen voorbijgangers allerlei commentaren naar Jezus. Ze doen het als hij gekruisigd is: red jezelf, kom af van het kruis, laat ons eens wat zien. Ze doen het ook al eerder in de passie, als ze verbaasd zijn dat een vrouw dichterbij Jezus komt dan zij gewenst vonden, en een buitenproportionele hoeveelheid kostbare zalf over het hoofd van Jezus gooit. Jezus wijst hen terecht: ze doet juist wat ze kan! Zulke ruimhartige aandacht, zulke overvloed, zoveel zorg, zo ziet het Evangelie er uit!

Sinds de Veertigdagentijd van vorig jaar is de coronacrisis het gesprek van de dag. Haast tot vervelens toe delen we in de litanie van de door corona getroffen: ouderen en jongeren en al wie daar tussenin zit; diegenen die heel hard moeten werken in de zorg of het onderwijs en allen die plotseling geen werk meer hebben; idealisten die kansen zien voor een fundamenteel betere wereldorde en realisten die de vrijheid van de burger ernstig ingeperkt zien. Meer nog dan voorheen worden we geconfronteerd met de vraag op welke fundament we ons bestaan bouwen. Waar halen we hoop en vertrouwen vandaan? Wat kunnen we meer doen dan van de zijlijn commentaar leveren? Hoe voorkomen we dat we vervallen in onverschilligheid of cynisme?

Met vallen en opstaan hebben we in het afgelopen jaar in de zich steeds weer wijzigende omstandigheden onze weg als samenleving moeten vinden. Ook in onze parochies en staties zijn de pastoors en besturen op zoek gegaan naar mogelijkheden om de onderlinge band vast te houden of opnieuw vorm te geven. Juist omdat de vanzelfsprekende vormen van onderling contact wegvielen, zoals rond onze kerkdiensten, realiseerden we ons hoe belangrijk die momenten zijn en hoe je ze soms ook op andere manieren kan invullen. Wat waren mensen blij als ze een simpele groet, een kaartje, een boekje of een kaars van de parochie thuisbezorgd kregen! Hoeveel reistijd scheelde het vergaderen per zoom of teams niet. Hoe goed was het, dat de jongeren via het beeldscherm contact konden houden en ervaringen konden uitwisselen. Hoe wonderlijk was het om te merken hoe fijn het was als je elkaar toch weer even in levenden lijve kon ontmoeten, zelfs als je geen zoen of hand gaf en die verantwoorde afstand in acht nam.

Afstand en nabijheid zijn de kernwoorden van dit jaar: afstand om het leven veilig te houden, nabijheid om het leven menselijk te houden. Het zijn precies de woorden die onze verhouding tot God ook bepalen. In de Marcuspassie heeft Jezus het over de Machtige, en over de Mensenzoon, die met de wolken van de hemel zal komen. Gebruikelijke beelden, maar wel taal waarin je God kan zien als hoog verheven boven alles wat wij denken of doen. Tegelijkertijd komt de Heer in het evangelie ook heel dichtbij ons, zoals wanneer Hij bedroefd en angstig is zoals wij kunnen zijn.

Vandaag, evenmin als in de Marcuspassie, geeft de Heer altijd een gepast antwoord op de vragen die wij stellen. Dat kan ergernis opwekken, zoals de meeste mensen in de Marcuspassie zich aan Jezus geërgerd hebben. Toch kunnen wij erop vertrouwen dat dat er antwoord komt, zoals er in de geschiedenis van Israël en van de kerk altijd antwoord gekomen is. Geloven is nabij komen zoals de vrouw met de kruik deed. Geloven is een houding van vertrouwen dat God al dichtbij je is in alle hoogte- en dieptepunten van het leven. Geloven betekent daarom niet zoiets als 'ik geloof het wel', waarna je achterover leunt en niets meer doet of de wereld hooguit van je commentaren voorziet. Integendeel: geloven roept op tot verzet tegen 'zo is het nu eenmaal', alles wat zich als goddelijke macht aandient, mensen het idee geeft dat ze aan zichzelf zijn overgeleverd en dat je het op je eentje maar moet redden. Geloven is actieve toewijding aan alles wat Jezus door zijn passie en Pasen voor ons heeft geopend: nieuw leven.

Wat geeft ons moed in deze coronatijd? Dat we aan Gods toekomst toegewijd blijven! Dat we op weg daarnaartoe elkaar zien en kennen! Dat wij elkaar blijven vertellen en samen blijven vieren dat God ons ziet en kent – en ons nooit in de steek laat. Wat een troost is dat in een troosteloze wereld, wat een hoop en vertrouwen geeft dat voor wie twijfelt of moedeloos is, wat word je rijk als mens als je je medemens ontmoet als geschenk van God. Wij zijn allemaal geroepen om naar elkaar om te zien, en om alles wat we van God hebben

gekregen, onze talenten en onze gebreken, onze overvloed en onze tekorten, in zijn naam ruimhartig met elkaar te delen.

Ooit is deze crisis weer voorbij. Mensen die dan leven zullen op ons terugkijken en dan hopelijk kunnen zeggen: in hun geloof hebben ze elkaar met Gods hulp staande gehouden en als iemand viel, hebben ze die overeind geholpen. Omdat ze elkaars lasten droegen, werden die licht. Zo verkondigden ze het kruis en de opstanding van degene die hen door de crisis heen naar het licht van de nieuwe schepping voering: Jezus Christus de Heer. Wij wensen u een gezegende vastentijd.

Utrecht/Amsterdam, februari 2021

+ Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop van Utrecht
+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

[Activiteiten](#)

Wereldgebedsdag



Wereldgebedsdag 2021

Dit jaar gaat de viering in de Rank vanwege Corona niet door en moeten we helaas de mooie toepasselijke bijdrage van Huisorkest Vos missen. Het landelijk comité bereidt echter een online viering voor. **Stemt u vrijdag 5 maart a.s. af op www.wereldgebedsdag.nl. We hopen de viering ook uit te kunnen zenden via livestream op You Tube van de Janskerk Mijdrecht op 5 maart a.s. aanvang 19.00 uur.** Tevens zal er op woensdag 3 maart a.s. tijdens de openstelling van de Rank (Pr.Bernhardlaan 2 te Mijdrecht) informatie te vinden zijn.

Ons gebed is nog steeds een kracht in de wereld. Wist u dat de Wereldgebedsdag één van de eerste vormen van oecumenische samenwerking is geweest in de wereld sinds 1919 en Nederland lid is sinds 1929, Deze gebedsdag wordt nog steeds elk jaar op de eerste vrijdag in maart gehouden.

Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mannen en vrouwen zich – in de 173 landen die meedoen aan de viering – door gebed verenigd en bemoedigd. Aan de hand van een thema maken vrouwen uit telkens een ander land de liturgie.

Dit jaar hebben vrouwen uit Vanuatu (een eilandenrijk in de Stille Oceaan) de liturgie samengesteld. In de viering zal ook aandacht besteed worden aan dit land. Dit jaar is het thema: **ROTSVAST**

Een bijdrage voor de collecte ten behoeve van de projecten (zie www.wereldgebedsdag.nl) kunt u overmaken op Triodosbank, IBAN nummer: NL48 TRIO 0390 2248 39.

Voor meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl.

De omslag van de liturgie.



Het schilderij is van de hand van Juliette Pita.

Het laat een moeder zien die zich al biddend over haar kind buigt om het te beschermen tegen de elementen. De palmboom gebogen in de zware wind buigt zich weer beschermend over hen terwijl de golven aanzwellen. De kleding van de vrouw is de traditionele kleuren van de eilanden en de kruizen op de achtergrond zijn daar getekend als herinnering aan al die mensen die hun leven verloren in de storm.

Catechese-avonden on-line

Zolang het niet mogelijk onze reguliere bijbelavonden te houden, in de kerk of bij iemand thuis, zal pastoor Erna Peijnenburg af en toe de mogelijkheid aanbieden online catechese te volgen. Hiervoor ontvangt u tijdig bericht via de mail.

Als u zich in reactie op deze mail aanmeldt, krijgt u een link waardoor u mee kunt doen, dit gaat via Microsoft-Teams. Tijdens de avonden zullen gezamenlijk korte teksten worden gelezen of gedachten worden gepresenteerd, waarna telkens de mogelijkheid is voor iedere deelnemer om te reageren en met elkaar in gesprek te gaan.

INSPIRERENDE MOMENTEN VANUIT DE OECUMENE: INSPIMENTJES

Tot nu toe zijn of worden deze Inspimentjes geplaatst:

15/07: Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht),

01/08: Oogst (Piet Ravensbergen PKN Wilnis),

15/08: Vriendschap. Augustinus. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer) RK kerk Mijdrecht)

01/09: Vrede (pastoor Erna Peijnenburg en Mariëtte Fakkeldij, OKK)

15/09: Herfst (ds. Piet Ravensbergen, Roeline Elzes, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)

01/10: Onder de pannen. (ds. Erick Versloot en ds Elise Jansen, PKN Mijdrecht)

15/10 Gods zorg voor de wereld (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)

01/11: Allerheiligen en Allerzielen (pastoor Erna Peijnenburg en Bea Dalebout, OKK)

15/11: Het goede leven (ds. Erick Versloot en ds.Elise Jansen (PKN Mijdrecht)

01/12: Weest waakzaam. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)

15/12: Winter (ds. Piet Ravensbergen, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)

01/01: Nieuwjaar 2021. (pastoor Erna Peijnenburg en Els van Leeuwen-van Asselen, OKK)

15/02: De 40-dagentijd (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)

01/03: De lente (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht)

01/04: Opstanding! Een drieluik. (pastoor Erna Peijnenburg en Anita Vos, OKK)

Actie kerkbalans 2021

De actie kerkbalans 2021 is weer van start gegaan. Marijke en Frans Leeuwerik hebben geweldig werk verzet. Mijn dank daarvoor.

De kerkbalansenveloppen zijn vanaf 18 januari bezorgd. En het mooie is, dat ik binnen twee weken haast alle reacties binnen heb. Dan merk ik de betrokkenheid van u bij onze Statie. Ik dank u allen voor de bijdragen. Voor onze Statie heel belangrijk.

De penningmeester.

Verlagen en andere onderwerpen/aandachtspunten

Een bijzondere actie van onze jeugd voor het goede doel

We zijn heel trots op onze Toppers Indy en Noa de Jong.



Donderdag 28 januari was het zover: 4 Toppers, waaronder Indy en Noa de Jong kregen hun welverdiende Rondeveense Topper thuis uitgereikt door wethouder Alberta Schuurs.

Zij verdienden de jeugdlintjes door hun tomeloze inzet voor Stichting Dierenlot, de dierenambulance en het asiel. De kinderen verzamelden een paar weken lang geld in, door na schooltijd langs de deuren te gaan. Helaas gooide corona roet in het eten en moest het plan worden gewijzigd. Zo ontstond het idee voor een sponsorloop in hun eigen woonwijk en dit leverde nog meer geld op! Het eindresultaat was om trots op te zijn: meer dan 500 euro werd ingezameld! (€ 514,20 om precies te zijn!)

Logo weer aangevuld met de betekenis van Elia

Bovenaan de vorige nieuwsbrief miste u wellicht het logo van Elia. Emeritus pastoor Wim de Boer vroeg mij of het logo teruggeplaatst kon worden.

We hebben daartoe besloten en Edwin heeft het oude logo, destijds speciaal voor onze statie gemaakt door Hans Luiting, er weer netjes in gezet, naast het logo van de OKKN. Zo doen we de H. Elia weer eer aan.

Dank Wim voor je reactie.

Namens het bestuur, Mariëtte

Nadere uitleg van ons logo

Op het logo is een tafereel afgebeeld uit het leven van de profeet Elia, naar wie onze statie is genoemd. Het is genomen uit het begin van de verhalen over Elia. In zijn tijd was het volk onder leiding van diverse koningen afgedwaald van God. Meer en meer was men voor afgoden gaan buigen, en gaan zwichten voor hebzucht en macht. Maar Elia hoorde nog wel naar het woord van de Eeuwige: 'Elia, het wordt tijd dat er weer iemand spreekt uit *mijn* Naam! Ga naar het dal van de beek Kerit, en hou je daar verborgen. Uit de beek kun je drinken en de raven heb Ik bevolen om je van eten en drinken te voorzien.' En Elia ging. Zijn eerste opdracht was blijkbaar om op God te vertrouwen. Er viel geen regen meer in die dagen, maar hij zou niets tekort komen.

En inderdaad, 's avonds en 's morgens kwamen de raven en brachten Elia brood en vlees, en uit de beek kon hij drinken. Dat zien we in het logo afgebeeld. Elia had geen idee waar hij heen ging of wat hem te wachten zou staan. Maar hij wilde horen naar Gods stem en leven in zijn dienst. En het ontbrak hem aan niets. Een verhaal – en een logo - over gaan, vertrouwen en gevoed worden!

Opbrengst bijzondere collecte 4^e kwartaal 2020

Vierde kwartaalcollecte t.b.v. Vluchtelingenwerk de Ronde Venen.

Vanaf oktober t/m Kerst was uw bijdrage bestemd voor Vluchtelingenwerk de Ronde Venen.

De opbrengst bedroeg € 252,36 en is overgemaakt.

De cliënten van vluchtelingenwerk zullen u en mij niet persoonlijk bedanken, maar u weet dat uw bijdrage heel goed besteed zal worden.

Je zal maar moeten vluchten en alles achterlaten, inclusief zieke, oude en andere familieleden. Misschien wel je partner en je kinderen... Niet voor te stellen eigenlijk...

Ga je ze ooit nog terugzien? Overleven zij de ellende in jouw thuisland?

En hoe kom jij als vluchteling terecht? Is er hulp aan het einde van jouw reis? Eten? Drinken? Kun je in het nieuwe land studeren, werken, ergens veilig en prettig wonen en vrienden maken? Zul je je geliefd voelen....?

Veel dank voor uw gift en wie weet staat dit doel nog wel eens op onze lijst.

Namens het bestuur, Mariëtte Fakkeldij.

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:

12 december € 68,20

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2021 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2021.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 287428,

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:

Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg

Tel: 06-22131765, email: erna.peijnenburg@okkn.nl

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer

Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl

Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar synodaal1@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.